



## Overzicht van het werk van de St Sharety in de afgelopen ruim 32 jaar

De stichting Sharety (voorheen Share) is opgericht in 1990 door drie echtparen die kinderen uit Sri Lanka hebben geadopteerd. Deze echtparen waren tijdens de adoptie van hun eerste kind uit Sri Lanka al geraakt door de enorme armoede die zij, in het overigens qua natuur prachtige land, veelvuldig aantreffen.

Twee van deze echtparen gingen in 1989 voor een tweede adoptie terug naar Sri Lanka en het was tijdens deze reis dat ze direct werden geconfronteerd met de gevolgen van een enorme watersnoodramp in een aanzienlijk deel van Sri Lanka. Gezamenlijk besloten zij om een aantal slachtoffers van deze ramp te helpen met de eerste levensbehoeften, zoals voedsel, huisvesting en medische verzorging. Deze hulp concentreerde zich op het dorpje Wadukande, een dorpje dat na de watersnoodramp is ontstaan doordat vluchtelingen uit de getroffen gebieden daar naar toe werden getransporteerd.

Een stichting werd opgericht en in de drie jaar dat dit project liep werden er ook nog waterputten en toiletten gebouwd. Het project werd afgesloten door een aantal gezinnen een koe of een geit te geven, waardoor ze regelmatig melk hadden en ze konden er ook nog mee fokken.

In de statuten van Sharety staat de doelstelling als volgt omschreven: *“het verminderen van de materiële en geestelijke nood van de bevolking van Sri Lanka, in het bijzonder van de minst bedeelde groepen, zonder onderscheid te maken naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht. Dit wordt gerealiseerd in overleg met lokale vertegenwoordigers van geestverwante groepen. Sharety neemt de Bijbel als grondslag en richtsnoer bij het uitwerken van deze doelstelling”.*

Na het eerste project is de stichting langzaam maar zeker gegroeid in het aantal projecten, maar toch ook kleinschalig gebleven. De bestuursleden zijn allen vrijwilligers, die in hun vrije tijd de zaken regelen. Daarom zijn de kosten van overhead beperkt (gebleven) en wordt vrijwel elke bijdrage volledig besteed aan de projecten in Sri Lanka. In de laatste 15 jaar reizen één of meer bestuursleden elk jaar 1 of 2 keer naar Sri Lanka om de projecten te bezoeken. Zij doen dit voor eigen rekening. Alleen de kosten van vervoer (huur auto met chauffeur tegen een kilometerprijs) naar alle projecten in Sri Lanka zelf komen gedeeltelijk ten laste van de stichting.

De stichting werkt in de dagelijkse praktijk veel samen met lokale pastors die onder de allerarmsten werken. Er zijn inmiddels zo'n 30 contacten waarmee structureel of regelmatig wordt samengewerkt.

De vaste achterban van de stichting (ruim 600 adressen) bestaat voor een groot gedeelte uit mensen die kinderen uit Sri Lanka geadopteerd hebben of mensen die Sri Lanka als vakantie land hebben bezocht.

Het merendeel van de huidige bestuursleden heeft een directe band met Sri Lanka, te weten een bestuurslid die een aantal jaren in Sri Lanka heeft gewoond en gewerkt en daar toen onder meer als contactpersonen voor Sharety fungeerde en twee echtparen die kinderen uit Sri Lanka hebben geadopteerd. Zij proberen om de stichting verder uit te bouwen en de achterban te vergroten. Met name het aantrekken van meer sponsors is één van de doelstellingen.

De stichting geeft 3 keer per jaar een nieuwsbrief uit, waarin de voortgang van de projecten wordt vermeld. Via een facebook pagina gelinkt aan de website wordt vrijwel dagelijks actuele informatie verstrekt.

Vele incidentele projecten zijn in de afgelopen 32 jaar gerealiseerd.

Van hele kleine tot redelijk omvangrijke.

Maar ons werk is uiteindelijk ook uitgemond in het in stand houden van een aantal structurele projecten. (meestal met een maandelijkse bijdrage en veelal gericht op (onderwijs aan) kinderen, omdat zij de toekomst hebben).

Onze structurele projecten na 32 jaar zijn op dit moment:

- Ondersteuning kindertehuizen:



- Evelyn Nurseries in Kandy
- Ebenezer Gardens in Mount Lavinia.
- FourSquare Childrens Home in Jaffna

- Ondersteuning meer dan 12 schooltjes in:



- Koralawella
- Rakapaksapura
- Kirillapone
- Puttalam
- Kanadula
- Wilgoda
- Pokkurugamma
- Kuliapitiya
- Maha Oya
- Rideegamma
- Norwood
- Talawakele



- Ondersteuning Day Care in :
- Kalawanchikudy (voor gehandicapten)



- Ondersteuning educatief centrum met bibliotheek in Rideegama;
- Ondersteuning 3 aanvullende lesprogramma's voor arme kinderen in Dehiwela;

- Samenwerking met een evangelische boekwinkel in Dehiwela;
- Ondersteuning ouderentehuis in Moratuwa;
- Samenwerking met Kidznet organisatie waardoor 50 christelijke kindertehuizen worden geholpen met verbouw en renovatie of worden voorzien van bedden, koelkast etc;
- Ondersteuning medisch post in Rathugala.



En verder:

- Verspreiding evangelie door onder andere het geven van bijbels, het importeren van picture bibles uit India en het laten drukken van My First Bibles voor jonge kinderen.
- Ook worden aan pastors van kleine gemeenten bijbelcommentaren gratis verstrekt.
- Ondersteuning tientallen gehandicapten, ouderen, weduwen en gezinnen via maandelijks sponsorbedragen



Vanaf 2005:

- jaarlijkse uitreiking van duizenden kerstpakketten onder de allerarmsten.
- realisering van waterputten en toiletten.
- verlening van noodhulp na overstromingen door hevige regenval.
- verstrekking van fietsen aan weduwen, naaimachines en computers.

### **Wat deden we ook?**

Vanaf 26 december 2004 tot en met heel 2008 is er hulp verleend aan de Tsunami slachtoffers.

Sharety heeft met hulp van vele gevers (w.o. de stichting Esther helpt Sri Lanka uit Zierikzee) de volgende zaken kunnen realiseren:

- 16 appartementen in een flat te Dehiwela;
- 11 woningen in het Tamil gebied bij Mulativu;
- 33 woningen in Panadura;
- 32 huizen in omgeving Galle.

en daarnaast werd eerste noodhulp verleend en zijn boten en motoren aan vissers uitgereikt.



Ook zijn in diverse vluchtelingenkampen schoolspullen gegeven aan kinderen.

Bij al deze hulp is het evangelie ook verspreid.

Elke voor de Tsunami gegeven euro is zoals beloofd voor 100% uitgegeven aan deze hulp.

Ook is er in 2009 en 2010 voor € 40.000,00 aan noodhulp verstrekt. Dit keer aan de vluchtelingen van de toen net beëindigde burgeroorlog. Zij leefden in tentenkampen met minimale voorzieningen. Ook hierbij is het evangelie verspreid. In de kampen zijn ook diverse kleine kerken ontstaan.

Daarna zijn in het noorden en oosten veel waterputten en toiletten gerealiseerd omdat wij het gebied weer vrij in konden reizen.

Ook wordt sindsdien aan meer dan 250 weduwen per maand een klein ondersteuning gegeven om rond te kunnen komen.

En last but not least.

In de jaren dat de coronapandemie wereldwijd huis hield hebben wij veel noodhulp in de vorm van voedselpakketten verstrekt via onze pastors. Ook tijdens de direct daarop volgende economische crisis hebben wij weer kunnen helpen. In 2022 is er 4 keer hulp geboden door middel van voedselpakketten.

En we hebben een website ([www.sharety.nl](http://www.sharety.nl)) en sinds kort geven we ook ons werk een gezicht op facebook.

### **Wat willen we nog graag?**

- Uitbreiding van de structurele ondersteuning van de schooltjes en Day Cares door nieuwe schooltjes op te nemen in dit programma of door uitbreiding (met meer leerlingen) van bestaande schooltjes. (kosten € 700,00 tot € 900,00 structureel per maand);
- Incidentele bijdragen voor waterputten en toiletten. (€ 10.000,00 per jaar);



Inkomensverbetering door verstrekken van fietsen, kippen, geiten en zaaigoed. (€ 10.000,00 per jaar)

Jaarlijks laten drukken van evangelisatiemateriaal (My First Bible, tractaten, stripboek "Jesus Messiah" en een kinderprentenboek tijdens de kerst ) (€ 15.000,00 per jaar).

### **En dan is er nog zoveel meer te doen!!!**

We beseffen dat het niet altijd even gemakkelijk zal gaan: de cultuur, denkwijze en visie van Sri Lankanen zijn nu eenmaal anders dan onze rationele, efficiënte en vaak ook snelle westerse manier van denken en werken.

Maar we kunnen inmiddels ook terugkijken op bijna 32 jaar ervaring met kleinschalige hulpverlening aan de allerarmsten op Sri Lanka, waarbij de individuele levensomstandigheden van kinderen en gezinnen zijn verbeterd en waardoor zij in staat werden gesteld om een ander leven te beginnen en verder op te bouwen.

Gods leiding en sturing hebben wij hierbij nadrukkelijk ervaren en zo willen we ook verder gaan. In afhankelijkheid en biddend opdat we de juiste keuzes maken.

Nieuw-Lekkerland, januari 2023.

Namens het bestuur van Sharety,

Jaap van Eeuwijk, secretaris.