

# Wie het weet mag het zeggen.

Ja, dat hoor je wel eens zeggen en zeker in deze bizarre corona-tijd is het eens te meer waar. Wie weet waar het naar toe gaat? Hoe zal het verdergaan?

Als wij het afgelopen jaar overdenken moeten wij helaas constateren dat het een lastig jaar is geweest. En dan mogen wij in Nederland niet klagen. Wat wij horen en zien in Sri Lanka is hemeltergend.

De nood is daar heel erg hoog en het gaat nog steeds door. Maar met uw hulp mochten wij velen helpen in die nood. En wat een dankbaarheid is daar onder de mensen. Een stukje perspectief en het feit dat er aan hen gedacht werd geeft zoveel steun. Dank u wel voor uw betrokkenheid. Het is hartverwarmend. Dank u wel, ook zeker namens de ontvangers.

En dan wordt het toch ook weer Kerst. Hoe zullen we dat feest vieren? Staat het nog steeds in het teken van corona? Of ..... of denken we toch nog aan het Kind dat geboren is als Vredevorst. Hij wil en zal verlossing brengen. Dat was en is Zijn opdracht en belofte. Hopelijk kunt u dat in deze tijd ook beleven en daaraan denken. Dan is het pas echt Feest.

Voor 2022 hopen en bidden wij dat de situatie zal verbeteren. Maar ook dat weet God alleen. Wie het weet mag het zeggen, maar God heeft in Zijn woord, de Bijbel, alles al voorgezegt. En Hij weet het dus mag Hij het zeggen, en wij met Hem. Hoe dat ook uitpakt: Wij wensen u allen toch een fantastisch en zegenrijk 2022. Wij zeggen dan: "Veel heil en zegen".

Als st. Sharety zijn wij u ontzettend dankbaar voor het vertrouwen dat u ons heeft gegeven. FANTASTISCH. Met uw giften konden wij heel veel doen.

In afhankelijkheid blijven wij met enthousiasme doorgaan. Als bestuur (Cora van den Ende, Jaap & Cobie van Eeuwijk en Yte & Anja Oosterhoff) zijn wij vaak bemoedigd door u. Als bestuur wensen wij u allen een gezegende kersttijd. Wetend dat wij het niet alleen hoeven te doen. (We never walk alone). Dank, dank, dank !!!!



Stichting Sharety heeft ten doel het verminderen van de materiële en geestelijke nood van de bevolking van Sri Lanka, in het bijzonder de minst bedeelde groepen. Projecten en ondersteuning worden gerealiseerd in samenwerking met lokale vertegenwoordigers.

Sharety neemt hierbij de Bijbel als grondslag en ziet de verspreiding van het evangelie als onderdeel van haar hulpverlening.



Secretariaat  
Plutostraat 20  
2957 SP Nieuw-Lekkerland  
Tel. 0184-682663  
E: Sharety90@gmail.com  
I: www.sharety.nl

Banknummer:  
NL84 RABO 0395 3584 18

Giften zijn fiscaal aftrekbaar,  
Stichting Sharety heeft een  
ANBI-status



Volg ons ook  
op Facebook



# Sharety

Liefde voor Sri Lanka



Nieuwsbrief  
Jaargang 31 nr. 3  
December 2021

## Eindelijk..

Voor de 3e keer dit jaar maken onze schooltjes een herstart. Drie keer werden ze verplicht gesloten vanwege de lockdowns in Sri Lanka. De corona pandemie heeft er flink huis gehouden en is nog lang niet over.

Zeker in de sloppenwijken waar de meeste van onze schooltjes staan is het een moeilijke situatie geweest met heel veel besmettingen. Ook met een aantal trieste gevolgen. Zo is de gehandicapte zoon van één van onze pastors door COVID-19 overleden.

Kinderen en hun ouders werden besmet en moesten lang in quarantaine. Weken bleven ze thuis met nauwelijks genoeg te eten. Mede dankzij u konden we de salarissen van de leerkrachten doorbetalen. Ouders van de kinderen op onze scholen ontvangen voedselpakketten om deze moeilijke periode door te komen.

Dit allemaal dankzij uw steun.

## onze schooltjes herstarten weer!



## Verder in deze nieuwsbrief

Terugkijken op een jaar noodhulp en natuurlijk onze jaarlijkse kerstpakketten en My First Bible actie. Onze dank aan u, onze trouwe supporters





## Medische Kliniek Rathugalle

Onze medische hulppost in Rathugalle is de enige gezondheidsvoorziening in de wijde omgeving. Al vele jaren houden wij de medische post in dit afgelegen dorp in stand. En toch maar 1 keer per week open, want dan komt de dokter met zijn assistent om spreekuur te houden en medicijnen te verstrekken. Zowel de dokter en zijn assistent als de medicijnen worden door st. Sharety betaald.

Het is echt een noodzakelijke voorziening voor de arme mensen van de oorspronkelijk Veddha stam in Rathugalle. Totdat pastor Milton daar jaren geleden neerstreek en er met behulp van ons een medische post opzette, hadden deze mensen geen enkele medische hulp. Ze leefden nog zoals ze altijd geleefd hebben, met natuurlijke kruiden en geneeskrachtige planten. Maar dat is niet altijd effectief. En daarom staat er elke zaterdagmorgen weer een lange rij wachtenden voor de deur.

Al meerdere keren hebben wij een beroep gedaan op u, als lezer en donateur, om deze medische post te laten bestaan. Maar ook nu is ons budget hiervoor op en moeten wij keuzes maken als er niet opnieuw geld binnenkomt voor dit project. De maandelijkse kosten zijn bij de huidige koers € 150.

Graag gaan wij nog weer een paar jaar door met deze geweldige voorziening. HELPT U MEE? Doneer dan uw bijdrage met vermelding "medische hulppost".

De Veddha's zullen u er erg dankbaar voor zijn.



## Leren lezen door My First Bible

Hoe mooi kan het zijn. Met kerst, maar ook door het jaar heen, verspreiden we veel literatuur, traktaatjes en boekjes. Er is veel vraag naar bijbels en we hebben er door de jaren heen heel veel kunnen uitdelen. De My First Bibles worden nu weer in duizendtallen gedrukt. Door de verspreiding van al deze boekjes leren de kinderen spelenderwijs te lezen en worden met het evangelie vertrouwd. Hoe mooi kan het zijn. Via onze contacten krijgen we steeds weer te horen hoe belangrijk ook dit deel van hun werk is. Voor het nieuwe jaar zijn we al weer druk bezig een leuk boekje te laten drukken "The Good Artist (de goede tekenaar)".



## Opnieuw een Kerstfeest

Ja, natuurlijk want het Kerstfeest wordt overal weer gevierd. Ook dit jaar. Bij de één wat uitbundiger dan bij de ander. En helaas voor mensen in derdewereldlanden vaak helemaal niet meer. Meestal omdat er ALTIJD armoede is en nu eens te meer door de corona-crisis.

Maar ook dit jaar willen we als st. Sharety voor de allerarmsten in Sri Lanka met KERST een mooi pakket samenstellen, zodat zij ook daar toch weer het FEEST kunnen vieren. Wat zou het fantastisch zijn als deze mensen even de zorgen, die er dagelijks zijn, kunnen vergeten om ECHT kerstfeest te vieren.

En daar kunnen wij voor zorgen. Dat heet: "Delen om te helen". Daar is uw steun bij nodig. Wilt u bijdragen aan het Kerstfeest voor deze arme mensen? Vermeld dan bij uw gift "KERST 2021" Wij, als bestuur van st. Sharety, weten nu al dat de mensen in Sri Lanka u vreselijk dankbaar zijn voor uw gift, maar ook voor het feit dat er aan hen gedacht wordt.



## 2021: het jaar van de Noodhulp

Zo mogen 2021 wel omschrijven. Door de uitbraken van het Covid 19 virus kwam de wereld in lockdowns terecht en dat gold ook voor het eiland Sri Lanka. Meerdere lockdowns zijn er het afgelopen jaar opgelegd en die waren nog wat strenger dan in Nederland. Men mocht niets meer. Alles dicht. Geen werk, geen inkomen en in veel gevallen geen eten. Ook dus geen inkomen meer voor de pastors van de kerken waarmee wij samenwerken. Kortom, armoede en ellende.

Wij hebben gedaan wat we konden. En u hebt daarbij meegeholpen. Nogmaals onze hartelijke dank daarvoor. Was het genoeg? Helaas niet. Maar daar waar we geholpen hebben was de dankbaarheid groot. En elk voedselpakket heeft nut gehad.

We hebben ook de pastors een éénmalige bijdrage gegeven, we hebben de ouders van de schoolkinderen extra geholpen en we hebben wel 3 keer dit jaar een groot pakket aan noodhulp verstrekt via meer dan 25 tussenpersonen. Onze reserve is er voor een groot deel aan opgegaan, maar daar was hij dan kennelijk voor bestemd.

Is het nu voorbij, nu alles weer open lijkt te gaan in Sri Lanka? Nee is ons antwoord, want lang niet iedereen heeft zijn baan terug. En ook de prijzen, van echt alles, zijn enorm gestegen zodat men voor hetzelfde salaris veel minder kan kopen.

Dus is hulp en ondersteuning eigenlijk nog gewenst. Maar wij kunnen niet meer doen. Zoals gezegd: ons "potje" is leeg en nog een keer € 15.000 beschikbaar stellen gaat niet. Maar we zijn tevreden met dat wat we hebben kunnen en mogen doen.